

Διατμηματικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη
Για την 50ή Επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε.
(1948-1998)

Τίτλος μαθήματος: Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα:
“διεπιστημονικές προσεγγίσεις”

Υπεύθυνη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας

Θέματα εισηγήσεων	Διδάσκοντες
1. Εκπαίδευση για έναν Πολιτισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης	Δ. Παπαδοπούλου, καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας
2. 50 χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	Κ. Κούφα, καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής
3. Διεθνείς Θεσμοί (Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης)	Λ. Παπαδόπουλος, λέκτορας, Τμήμα Νομικής
4. Ξενοφοβία, Ρατσισμός, Κοινωνικός Αποκλεισμός	Ζ. Παπαδημητρίου, αν. καθηγητής, Τμήμα Νομικής
5. Κοινωνικός Αποκλεισμός: προβλήματα αποδοχής των αλλοδαπών στην ελληνική έννομη τάξη <i>Στρογγυλό Τραπέζι</i>	Ι. Μανωλεδάκης, καθηγητής Ζ. Παπαδημητρίου, αν. καθηγητής Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, επ. καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής
6. Διατροφή, Παραγωγή Τροφίμων και Περιβάλλον	Α. Καμαριανός, αν. καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής
7. Φυτική Βιοτεχνολογία και βελτίωση των φυτών	Ε. Ελευθερίου, καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας
8. Μορφές μη-βίας και έρευνες για την Ειρήνη	Δ. Παπαδοπούλου, καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας
9. Σύγχρονοι Προβληματισμοί για έναν καλύτερο κόσμο	Α. Δεληγιώργη, αν. καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής

Το μάθημα (4ΩΕ, 4δ.μ.) είναι μέρος του εκπαιδευτικού Προγράμματος της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ. και προσφέρεται από το Τμήμα Ψυχολογίας ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, στους φοιτητές/φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Τετάρτη, ώρα 5-9 μ.μ. στην αίθουσα 106 (νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής). Ο κωδικός του μαθήματος είναι 463.

Έναρξη των μαθημάτων: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 1997.

Οι διδάσκοντες είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.